

Nyhedsmail den 6. Juni 2012

Mere opmærksomhed, tak!

Af Trine Appel



Da jeg blev kontaktet af Janne og Tine fra nyt hesteliv, troede jeg, at mishandling og vanrøgt af heste var noget der kun foregik i andre lande. Efter at have set groteske eksempler på Animal Planet med dyrepolti i Amerika, der rykker ud for at redde heste fra døden, kunne jeg i min vildeste fantasi ikke tro, at vi i et samfund som vores kunne fostre mennesker, der behandler dyr så dårligt. Jeg blev klogere.

Efter rundvisning på nyt Hesteliv, hvor jeg hørte hestenes historier gik det op for mig, at uvidenhed og gammeldags holdninger til hestehold, sender mange heste ud i et mareridt, der for fleres vedkommende ender med en aflivning. Og hvis de er rigtige uheldige, når de en grotesk transport gennem Europa, før de får fred. I virkeligheden burde man tage "kørekort" i hestehold, før man får lov at hive en hest med hjem!

Jeg har haft stor kærlighed til heste, så langt jeg kan huske tilbage, men fordi det altid har været dyrt at gå til ridning i København, fik jeg først lov, da jeg var 13. Jeg har holdt ved lige siden. På rideskoler, i privatstalde med halvparter og har indtil for nylig haft min egen hest. Lige nu rider jeg forskellige heste, både islændere og Oldenborgere, så ofte jeg kan. På sigt drømmer jeg om at få hest igen, måske at tage en hest i pleje fra nyt Hesteliv. Som den gamle hestepige jeg er, skulle jeg ikke betænke mig længe, før jeg svarede ja til at hjælpe med at sætte nyt Hesteliv på landkortet. Efter besøget på Fyn i efteråret gik jeg straks hjem og skrev en klumme i Ekstra Bladet, som jeg jævnligt skriver for, og jeg fik personlige henvendelser fra mange, som havde læst den og var i chok over de eksempler på dyremishandling, der finder sted i vores velfærdssamfund.

Jeg vil gerne være med til at sætte fokus på hestenes vilkår, og jeg glæder mig til at kunne skabe mere debat om emnet.